

Ανδρέας Μπρούζος

Ο Εκπαιδευτικός ως Λειπουργός  
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού  
Μία Ανθρωπιотική Θεώρηση της Εκπαίδευσης



Εκδόσεις Λύχνος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΡΟΥΖΟΣ

Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός  
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

Μια Ανθρωπιστική Θεώρηση της Εκπαίδευσης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΧΝΟΣ

Πρώτη έκδοση 1995

Δεύτερη βελτιωμένη έκδοση 1998

Πρώτη ανατέτωση Μαΐος 1999

© Ανδρέας Μπρουζός - Εκδόσεις Λύγνος

ISBN: 960-7097-42-4

Σχέπιο εξωφράλλου: Nolting H.P., Bernat-Kaufmann L., 1983

Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: Λύγνος Ε.Π.Ε. Γραφικές Τέχνες

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Λύγνος

Πλ. Θεάτρου 24, 105 52 Αθήνα

Τηλ.: 3214766 Fax: 3212675

Υπεύθυνος έκδοσης: Σπύρος Ντάβρης

Απαγορεύεται η ανατέτωση μέρους της έκδοσης ή σημαντικής της ποσοτήτας χωρίς την έγγραφη άδεια των εκδοτών

*Στην Κάτια*

Η αγωγή δε μπορεί ποτέ να είναι ουδέτερη· είτε είναι εργαλείο για την απελευθέρωση του ανθρώπου, είτε είναι εργαλείο διαμασμού και εκγύμνασής του για την καταπίση.

(P. Freire 1973:13)

Μόνο ο διάλογος, που απαιτεί κριτικό στοχασμό, είναι ικανός να παράγει και κριτικό στοχασμό. Χωρίς το διάλογο δεν υπάρχει επικοινωνία, και χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχει αληθινή παιδεύση.

(P. Freire 1973:76)

Όλα τα δάκρυα είναι αλμυρά. Όποιος το κατανοεί μπορεί να πάρει αγωγή στη παιδιά· όποιος δεν το κατανοεί, δε μπορεί να ασκήσει αγωγή σ' αυτά.

(J. Korczak 1979:119)

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί προλόγου .....	9
<i>Εικαγωγικοί προβληματισμοί</i> .....	17
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ</b>	
Βασικές υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού .....	23
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ</b>	
<i>Δυνατότητες ανάληψης συμβουλευτικών υποχρεώσεων από τον εκπαιδευτικό</i> .....	29
2.1 Παράγοντες που δυσχεραίνουν τη δυνατότητα συμβουλευτικής δράσης του εκπαιδευτικού .....	29
2.2 Η αράγοντες που συμβάλλουν ή ευνοούν τη συμβουλευτική δράση του εκπαιδευτικού .....	31
2.3 Αντιταραράθεση των επιχειρημάτων .....	43
<b>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ</b>	
<i>Περιοχές συμβούλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού</i> .....	51
3.1 Γενικές παρατηρήσεις .....	51
3.2 Ο εκπαιδευτικός ως συντονιστής διαδικασιών μάθησης .....	51
3.3 Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος σε θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού .....	66
3.4 Ο εκπαιδευτικός σε ορόλο διεπικόλυνσης των διαπροσωπικών σχέσεων .....	75

<b>3.5 Ο εκπαιδευτικός ως βοηθός και συμπαραστάτης του μαθητή .....</b>	<b>112</b>
<b>3.5.1 Γενικές παρατηρήσεις .....</b>	<b>112</b>
<b>3.5.2 Ειδικές ανάγκες .....</b>	<b>116</b>
<b>3.5.3 Λιαταραχές .....</b>	<b>121</b>
<b>3.5.4 Συγκρούσεις .....</b>	<b>135</b>
<b>3.5.5 Αποφάσεις .....</b>	<b>145</b>
<b>3.5.6 Συμπεράσματα-προτάσεις .....</b>	<b>152</b>
<b>3.6 Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο συνεργασίας με τους γονείς .....</b>	<b>160</b>

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ**

<b>Χαρακτηριστικά συμπεριφορών του εκπαιδευτικού ως λειτουργού συμβουλευτικής και προσανατολισμού .....</b>	<b>199</b>
<b>4.1 Γενικές παρατηρήσεις .....</b>	<b>199</b>
<b>4.2 Ενσυναίσθηση .....</b>	<b>203</b>
<b>4.3 Εκτίμηση και άνευ δρων απόδοση .....</b>	<b>214</b>
<b>4.4 Γνησιότητα-συμφωνία .....</b>	<b>220</b>
<b>4.5 Συμπεράσματα .....</b>	<b>225</b>

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ**

<b>Συμπεράσματα, παρατηρήσεις, προτάσεις .....</b>	<b>235</b>
<b>Ευρετήριο ονομάτων .....</b>	<b>263</b>
<b>Ευρετήριο δραντ και πραγμάτων .....</b>	<b>269</b>
<b>Βιβλιογραφία .....</b>	<b>275</b>

## ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Το γεγονός που μπορώ να θυμηθώ από το ξεκίνημα της σχολικής ζωής μου αναφέρεται στα χρόνια του νηπιαγωγείου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μα μέρα δεν είχα μπει μέσα στην τάξη, γιατί ήθελα να δω τα βατραχάκια που υπήρχαν στο σιντριβάνι. Άλλα, δυστυχώς, με ανακάλυψαν και με οδήγησαν στην τάξη, για να ζωγραφίσω και να πω τραγουδάκια. Θυμάμαι, επίσης, ότι μα μέρα με πρόβλαψαν στην πόρτα και με εμπόδισαν να το υκάσω. Όταν αργότερα (στη δευτέρα Λυκείου), σε μια εδρούμη του σχολείου, έτυχε να βρίσκουμε στον ίδιο χώρο με ένα δημοτικό σχολείο της πόλης με πλησίους μία δασκάλα και ζήτησε να επιβεβαιωθεί για το επίθετό μου. Μου είπε ότι είχαν δεινοπαθήσει μαζί μου ώσπου να με κοινωνικοποιήσουν. Ποιος τους είπε ότι εγώ ζητούσα αυτή την κοινωνικοποίηση, και κινδύνως, ποιος τους επιβεβαιώνει ότι εγώ «κοινωνικοποιήθηκα». Το ότι πάντα είχα τη δεύτερη υψηλή βαθμολογία στην τάξη, δε σημαίνει ότι αποδεχόμουν τον τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών (όχι γνώσης) που προσφέρει το σχολείο ή ότι συμφωνούσα με τις κατηγοριοποιημένες, μη πηγαίες, μη αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ «αρίσπον», «φετρίων» και «κακών» μαθητών και καθηγητών.

Στην αρχή ο λόγος που διάβαζα ήταν για να μη με ενοχλούν οι γονείς και οι δάσκαλοι. Στην πέμπτη Δημοτικού συνειδητοποίησα ότι η προσπάθεια για την τελειότητα αναγνωρίζεται (δεν εννοώ τις αμοιβές-βαθμούς, επαίνους- αλλά ότι έτοι δε με πίεζαν, δεν είχαν αφορμές για να αναμειχθούν στη ζωή μου, στη σκέψη μου).

Έπειτα άρχισα να διαβάζω από συνήθεια, επειδή δεν είχα τί άλλο να κάνω, και γιατί ήθελα να δοκιμάσω πόσο ικανή ήμουν να αντεπεξέλθω σ' όλες μου τις υποχρεώσεις. Το μόνο μάθημα στο οποίο έβρισκα διεξόδιο από την ανία και το άγχος ήταν τα μαθηματικά. Λάτρευα τη γεωμετρία και τη χρησιμοποιούσα για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούσα και την ονειροπόληση.

Ήμουν πάντα το αγαπημένο παιδί των καθηγητών. Ευτυχώς αυτό δε με εμπόδισε να είμαι φίλη με τους συμμαθητές μου, γιατί, για άλλους ήμουν «άριστη» μαθήτρια και, για άλλους, γιατί ήμουν εκρηκτική προσωπικότητα. Οι στιγμές που τίθρα αναπολώ από τη σχολική μου ζωή είναι η απόκτηση φίλων, τα σκασιαρχεία για την αποφυγή αινιαρών καθηγητών, αλλά κυρίως η εκδήλωση αιμοιβαίας αγάπης, εκτίμησης και αποδοχής που μοιραζόμουν με δύο καθηγητές μου. Στο ερώτημα, αν ήθελα να ξαναστάω σχολείο, θα απαντούσα θετικά, αρκεί να ζούσα πάλι αυτές τις μοναδικές στιγμές με τους δύο συγκεκριμένους καθηγητές. Για χάρη τους θα μπορούσα να υποστώ εκ νέου αυτή την καταπίεση και την ταπείνωση της προσωπικότητάς μου (εφόσον αυτή αξιολογείται ακόμη σύμφωνα με μια κλίμακα επίδοσης και τυποποιημένης κοινωνικής-σχολικής προσαρμογής), διότι πλέον γνωρίζω ότι η ευτυχία είναι στιγμιαία και σπάνια, με πανάκριβο τίμημα.

Το πέρασμα από το σχολείο μου έχει αφήσει πικρά γιατί 1) έγινα μάρτυρας αδικιών από την πλευρά των καθηγητών έναντι ορισμένων συμμαθητών (που δεν είχαν «άριστη» επίδοση/προσαρμογή) και 2) απατάλησα όλη την ενεργητικότητά μου στο διάβασμα. Νιώθω πολλές φορές ότι είμαι κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το εκφράσω με λέξεις. Μου αρέσει να κάνω σχέδια με τα σύννεφα του συρανού, λατρεύω το σουύρουπο με τα χρώματά του. Όχι, δεν είμαι καλλιτεχνική φύση (...). Τη μικρή μου καλλιτεχνική δραστηριότητα την εξαφάνισε το σχολείο, γιατί θέλησε η ζωγραφική, η μουσική και η χειροτεχνία να ακολουθούν λεκτικούς κανόνες. Έτσι ο λεκτικός μου εαυτός υπερισχύει του διαισθητικού - που είναι πηγή της δημιουργικότητας και της τέχνης (...)

Τι πρέπει να αλλάξει στο σχολείο; Να πάψει η κάθε κυβέρνη-

ση να το θεωρεί μέσο άσκησης εξουσίας και διαμόρφωσης τυποποιημένων προσωπικοτήτων.

Δεν θέλω να γίνω εκπαιδευτικός, γιατί απεχθάνομαι να πληγώνω αινθρώπους με το να τους ελέγχω, να τους περιορίζω και να κατευθύνω την ανάπτυξη της ιδεολογίας, της συνείδησης και γενικά της προσωπικότητάς τους. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα και ποτέ δε θα ήθελα να νομιμοποιήσω την παράνομη κατοχή του με το να γίνω μέλος του κατευθυνόμενου εκπαιδευτικού συστήματος».

*Φοιτήτρια των Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  
Έτος αποφοίτησης του Λυκείου: 1990*

«Θυμάμαι ότι την πρώτη μέρα στο σχολείο χαιρόμουν που είχα γίνει επιτέλους μαθήτρια, κι ήμουν περήφανη που φορούσα τη μπλε ποδιά με το λευκό δαντέλενιο γιακά. Ήμουν συνάμα και φοβισμένη, κι ο φόβος μου γινόταν πιο έντονος, καθώς έβλεπα πολλούς από τους μελλοντικούς συμμαθητές μου να κλαίνε ασταμάτητα και να μην απομακρύνονται χωρίς δυσκολία από την αγκαλιά της μητέρας τους. Δεν άργησε ωστόσο ο φόβος και το κλάμα τους να αντικατασταθεί από τις χαρούμενες δυνατές φωνές και τα χαμόγελά τους, όταν δημιουργήσαμε φιλίες μεταξύ μας, γίναμε πρωταγωνιστές δύορφων παιχνιδιών και γνωρίσαμε την αγαπημένη μας δασκάλα. Τη θαύμαζα τη δασκάλα μου, γιατί, αν και μεγάλη σε ηλικία, είχε ωστόσο ζωντάνει μέσα της. Θυμάμαι ακόμη εκείνη την καθαρή γλυκιά φωνή της που κατέφερνε να με παρασέρνει σε κόσμους μυθικούς και ονειρεμένους. Διυτικός χρόνια είχα την τίχη να είναι διασκάλα μου εκείνη η καλοσυνάτη γυναίκα που τόσο είχε καταφέρει να κερδίσει την αγάπη όλων μας, ώστε οι περισσότεροι κλάψαμε, όταν μάθαμε πως μετατέθηκε σε άλλο σχολείο. Μα και τους επόμενους τρεις δασκάλους που ακολούθησαν τους θυμάμαι πάντοτε με σεβασμό και αγάπη. Φάνταζαν στα μάτια της παιδικής μου ψυχής ως παντογνώστες και υπουρδαίοι. Τώρα, θα μπορούσα, ίωας, να πω πως

μερικοί από αυτούς υστερούσαν στον τομέα των γνώσεων, μπορεί δηλαδή η εκπαίδευσή τους να μην ήταν επαρκής, ήταν δρος τριψεροί και ανθρώπινοι.

Έτοι λοιπόν θα λέγα πως από το δημοτικό θυμάμαι τα ατέλειωτα παιχνίδια με τους συμμαθητές μου, τα τραγούδια για τη βροχή, που λέγαμε καθώς εκείνη έπεφτε κι εμείς την κοντάζαμε από τα μεγάλα φωτεινά παράθυρα, τις ορθογώνιες καρτέλες με τα μεγάλα ολουπρόσγυντα γράμματα να γράφουν «τό-πι», να το εικονίζουν κι εμείς να συλλαβίζουμε τη λεξούλα δυνατά και καθαρά (...)

Τα συναισθήματά μου αλλάζουν καθώς αναπολώ τα χρόνια του Γυμνασίου, και πολύ περισσότερο του Λυκείου. Κι αυτό συμβαίνει γιατί πολλοί από τους καθηγητές μου ήταν τυπικοί και ψυχοί. Μοναδική τους έγνοια τήταν να παραδώσουν την προκαθορισμένη από το αναλατικό πρόγραμμα ώλη, χωρίς να τους ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να πληριεύσουν τον κόσμο μας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που γίνονταν ειρωνικοί, έτοιμοι να διασκεδάσουν φοβίζοντάς μας με το ισχυρό τους σπλα, τη βαθμολογία.

Δεν θα ήταν ψέμα αν έλεγα πως πάντα οι καθηγητές που θαύμαζα και αγαπούσα τήταν οι φιλόλογοι. Φάνταζαν στα μάτια μου πιο ανθρώπινοι, πιο ζεστοί. Κυρίως η ώρα των Νέων Ελληνικών ήταν η αγαπημένη μου, καθώς μερικοί καθηγητές κατάφεραν να μας κάνουν να παλεύουμε, για να δώσουμε τη δική μας ερμηνεία σ' ένα ποίημα, κατάφεραν να μας μεταφέρουν στη στιγμή δημιουργίας του ποιήματος και δύο μας προσπαθούσαμε να μαντέψουμε την ανάγκη που οδήγησε τον ποιητή να χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο φιλολογικό σχήμα. Κι όλα τα παραπάνω γίνονταν χωρίς να νιώσουμε ωρχος, μην τυχόν δε δώσουμε τη σωστή απάντηση σε κάποια ερώτηση, ούτε βέβαια ανίσα, συναισθήμα πολύ συχνό κατά τη διάρκεια πολλών μαθημάτων.

Οι θετικές επιστήμες δε με συγκίνησαν ποτέ ιδιαίτερα. Λεν ξέρω αν τίμουν εγώ που έβλεπα τα μαθηματικά και τη φυσικοχημία ως ψυχρούς τύπους χωρίς νόημα ή ο τρόπος με τον οποίο δι-

δάσκονταν μ' έκανε να τα βλέπω έτοι. Τα πειράματα στη φυσικοχημεία, κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων, ήταν ελάχιστα. Μόνο εκείνα δμως θα μπορούσαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μας και να μας βοηθήσουν στην κατανόηση κάποιων φυσικών φαινομένων (...)

Δεν είναι λίγες οι φορές που, αναλογίζομαι τα χρόνια που ήμουν στο σχολείο και προσπαθώντας να αξιολογήσω τις γνώσεις μου, απογοητεύομαι και αγανακτώ, αφού το επίτεδό τους δεν είναι ανάλογο με τα χρόνια που αφιερώσαμε και τις προσπάθειες που κατέβαλαμε, ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

(...)

Γενικότερα, θα λεγα πως ο χώρος του σχολείου είναι περιορισμένος, τυπικός, κυριολεκτικά και μεταφορικά, κι ίως χρειάζεται περισσότερη φαντασία και ζεστασία. Όμορφα κτίρια, ζεστές αίθουσες διδασκαλίας και επιτέλους, χώρους άθλησης, θεάτρου, χορού, μουσικής και ζωγραφικής.

Μόνο σ' έναν τέτοιο χώρο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αξιοποίηση των δινατοτήτων δλων των παιδιών. Σ' αυτή την περίπτωση, ακόμη και η παρακολούθηση να μην ήταν υποχρεωτική, αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά, θα ήταν παρόντα, και μάλιστα όχι μόνο με το σώμα τους, διός συμβαίνει συνήθως, αλλά και με το πνεύμα τους.

Είμαι πραγματικά περήφραντη και πολύ χαρούμενη για το έργο που θα αναλέψω σε μερικά χρόνια, αλλά και λίγο φοβισμένη, γιατί πιστεύω πως δεν είναι καθόλου είκονο να προσεγγίσει κανείς τα παιδιά. (...) Ο φόβος μου πηγάζει από την αγωνία που έχω, μήπως τελικά περιπέσω στα ίδια σφάλματα για τα οποία κατηγορούσα τους δικούς μου καθηγητές. Εκείνο πάντως που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι πως η αγάπη αποτελεί βασική προϋπόθεση για να επιτύχει κανείς, κι εγώ αγαπώ πολύ το μελλοντικό μου επάγγελμά».

*Φωτήρια του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωνίων.*

*Έτος αποφοίτησης του Λυκείου: 1991*

Οι παραπάνω προσωπικές μαρτυρίες των πρώην μαθητών δεν αξιώνουν μεν αντιπροσωπευτικότητα, είναι ωστόσο αρχετά διαφωτιστικές σχετικά με το πώς βιώνουν αρχετοί, ίσως, μαθητές το σχολείο. Οι πρώην μαθήτριες απαντώντας στο ερώτημα, πώς βίωσαν το σχολείο, δεν εντοπίζουν και δεν ανισφέρουν μόνο τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του υπαρχού σχολείου, αλλά παράλληλα υποδεικνύουν και τρόπους βελτίωσής του, αναφέροντας τι βρήκαν θετικό σε μερικοίς εκπαιδευτικούς και τι είχαν ανάγκη να πάρουν από το σχολείο και δεν τους το έδωσε. Μέσα από τις σκέψεις αυτές προκύπτουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν το σχολείο ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, ταυτόχρονα όμως γεννιέται και ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Ένα μήνυμα που μας δημιουργεί τη βάσιμη ελπίδα ότι το σχολείο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να μεριμνά για τις ανάγκες, προσδοκίες και τα διειδα των μαθητών· ότι το σχολείο μπορεί να καταστεί πραγματικός χώρος που θα προσφέρει ζωή στους μαθητές.

Θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει ποικιλότροπα τις παραπάνω μαρτυρίες των πρώην μαθητών. Ας το κάνει αυτό ο κάθε συναγνώστης για τον εαυτό του. Εγώ πάντως οδηγούμαι στο συμπέρασμα, και από αυτές τις μαρτυρίες –που είναι σύστοιχες και με τα ευρήματα μιας σχετικής έρευνας (βλ. BROUZOS/GRAUDENZ/RANDOLI, 1994)– ότι η νέα γενιά έχει ανάγκη από ένα «νέο σχολείο». Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στην εποχή μας έχουν επέλθει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς, σκέψης κ.λπ. Σχεδόν όλα άλλαιξαν και αλλάξουν με φαγδαίους ρυθμούς, εκτός από το σχολείο που, σε γενικές γραμμές, παραμένει σχεδόν το ίδιο.

Είναι, λοιπόν, καιρός να προσαρμοστεί και το σχολείο στις νέες συνθήκες: να απεγκλωβιστεί από το φανερό ή τον αφανή έλεγχο των δυνάμεων που το συντηρούν εγκλωβισμένο στις παλιές δομές. Η οργανωμένη κοινωνία οφείλει να απαντήσει στο ερώτημα, κατά πόσον θεωρεί και ευθίνη του σχολείου τη συμβολή του στη διαμόρφωση διανοητικά, κοινωνικά και ψυχικά συ-

γκροτημένων ανθρώπων, μελλοντικών γονέων, εκπαιδευτικών και γενικά πολιτών, που θα μπορούν με τη σειρά τους να συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Μια πολιτισμένη κοινωνία δεν οφείλει να ενδιαφέρεται μόνο για την ικανοποίηση υλικών αναγκών του παιδιού, αλλά παράλληλα επιβάλλεται να μεριμνά και για τις διανοητικές και ψυχικές του ανάγκες. Η στέρηση αγάπης, καπανόησης και σεβασμού από το παιδί έχει οδηγήσεις επιπλόσεις στην ψυχοσυναίσθηματική αλλά και στη σωματική του εξέλιξη, από ότι η Ελλειψη κάποιων υλικών αγαθών. Στη σημερινή κοινωνία που οι δημοκρατικές διαδικασίες βελτιώνονται συνεχώς, έχουμε τη δυνατότητα να αποδειξιμούμε από ξεπερασμένες αναχρονιστικές αντιλήψεις, που δημιουργήθηκαν κάτω από άλλες συνθήκες, και οι οποίες επέβαλλαν ένα σχολείο που συντηρείται ακόμη και σήμερα. Ήρθε, πιστεύω, η εποχή να διαμορφώσουμε ένα νέο σχολείο, που θα αποτελεί τη βάση για μια πιο ανθρωπιστική κοινωνία. Ένα σχολείο που:

- \* Θα προσανατολίζεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών,
- \* Θα προσφέρει στους μαθητές τη χαρά της αποκαλυπτικής μάθησης,
- \* οι μαθητές θα μαθαίνουν όχι μέσω του «δασκαλέματος» ή της νοοθεσίας αλλά μέσω της δράσης,
- \* θα απονεισάξει το έντονο άγχος της μάθησης και της αξιολόγησης,
- \* θα αντιμετωπίζονται τα ψυχο-κοινωνικο-συναίσθηματικά προβλήματα των μαθητών ως αποτέλεσμα προβληματικών καταστάσεων,
- \* θα αποκρεύγονται οι σπηλιατισμοί των μαθητών,
- \* ο εκπαιδευτικός θα είναι συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος των μαθητών,
- \* οι μαθητές θα μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν στραγγούσσεις και άλλα προβλήματα με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους,

- \* θα επιχρωτεί συνεργατικό κλίμα ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς,
- \* θα συνδέεται με την κοινωνία.

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να σκιαγραφήσει το «νέο» ρόλο του εκπαιδευτικού σε ένα «νέο σχολείο». Κατά πόσο από επιτυγχάνεται, ας το κρίνει ο αναγνώστης.

Ελπίζω και θέλω να αισιοδοξώ ότι η κόρη μου, στην οποία αφιερώνω αυτό το βιβλίο, και τα συνομηλικά μ' αυτήν παιδιά θα ευτυχήσουν να φοιτήσουν σ' αυτό το νέο σχολείο.

Ιωάννινα, Μάρτιος 1995  
Ανδρέας Μπρούζος